

# Nieuwsbulletin Augustus 2016

## Uitnodiging voor de Bokkendag

08 augustus 2016 - TC/AC

Graag willen wij jullie uitnodigen op **zaterdag 27 augustus** om mee te doen met deze bijzondere tennisdag voor bokken.

Vorig jaar heeft Jos van Megen de hoofdprijs gewonnen. De inzet van de tennisstrijd op deze dag is: wie gaat de wisselprijs “de bok” winnen?



Het programma ziet er als volgt uit:

- 11.00 uur start met een kopje koffie en een bokkenpootje.
- 13.00 uur lunch met mooie salades en een kopje soep.
- 16.00 uur afsluiting en prijsuitreiking.

Deze bokkendag is voor alle tennisniveaus, dus ook beginners kunnen meedoen. De bijdrage voor deze gezellige dag bedraagt 5,- euro per p.p.

Opgeven, **voor 20 augustus**, bij Ben Peters.

e-mailadres: [peters.fam@upcmail.nl](mailto:peters.fam@upcmail.nl)

Mobiel: 0621558337

---

## Geslaagde Bokkendag

29 augustus 2016 - Dick Brugman

Afgelopen zaterdag 27 augustus is de tennisdag voor de bokken gehouden. Als oude-jongere tussen vele jonge-ouderen en nog maar 2 jaren lid van LTC Harten werd mij verzocht om een stukje te pennen over dit jaarlijkse evenement. Om 11 uur werd onder het genot van een kopje koffie/thee en een stralend zonnetje een ieder welkom geheten door toernooirecteur Ben. In zijn welkomspeech



gaf hij aan door wat afzeggingen slechts 13 deelnemers (inclusief hem-zelf) op de banen te kunnen laten spelen. De ochtendmensen en fanatiekelingen hoefden dus niet lang op hun beurt te wachten. Ook barman Jos is een aantal keren op het Smash Court verschenen. Naarmate de dag vorderde, de zon hoger aan de hemel kwam te staan en de inname van de alcoholische dorstlessers toenam, nam de drang om de baan te betreden wat af. Van de door Ben neergezette emmers met water werd door de nestors goed gebruik gemaakt, hetgeen leidde tot de opmerking dat er bier in zou zitten....

De zelfgemaakte soep van Inge, de vrouw van Harm, en de door Jos gemaakte huzaren- en aardappelsalades lieten zich weer geweldig smaken! Voorzitter Wim had deze dag veel oog (en vinger) voor zijn smartphone, omdat hij opa kon worden (inmiddels voorzien van een gezonde kleindochter).

Om 4 uur konden de banen weer tot rust komen en de deelnemers hun vochtverlies aanvullen. Helaas heb ik deze derde helft niet mee kunnen maken, maar het zal onder de luifel nog lang onrustig zijn gebleven.

Dank voor deze leuke dag! [Klik hier voor een foto impressie](#) van deze bokkendag.

---