

Nieuwsbulletin oktober 2017

Gezellig Zwoegersfeest

28 oktober 2017 – Diny Bijkerk

Na ontvangst met een drankje en lekker taartje worden alle vrijwilligers door onze voorzitter Wim bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar. De kracht en charme van onze actieve vereniging is dat vrijwel alle werkzaamheden door vrijwilligers samen gedaan worden. De organisatie van dit zwoegersfeest was deze keer in handen van Dita en Ineke, en Kees verzorgde het speelschema.



De eerste acht gaan vervolgens snel de banen op voor een partij van een halfuur. We spelen elk twee maal en voor de “wachtijd” tussen de wedstrijden hebben we van Janny een puzzelopdracht.



De laatste wedstrijden worden gestaakt door de motregen maar het laat de pret niet drukken. In het clubhuis werken we met overgave aan de plaatsnamen puzzel waarin ons taalgevoel en topografische kennis worden getest onder het genot van een drankje en een snackje. Wij zijn dan ook met zijn allen zo fanatiek bezig met deze leuke opgave dat er voor sjoelen nauwelijks tijd is. De prijzen voor de quiz (chocoladeletters S van Sint en Slim) worden verloot

tussen de teams met de juiste plaatsnamen.

Het is inmiddels 18.00 uur en Food of Cultures zet een buffet uit de Perzische keuken voor ons klaar. Na gesmuld te hebben van kalkoen, Iraanse rijst met saffraan (Sefid polo), rijst met boontjes, gerecht met rode linzen (Dhal adas) spinazie met granaatappel en walnoot, is er als toetje een Iraans ijsje.



Dank aan het Bestuur voor dit geslaagde feest.

[Klik hier voor een foto impressie.](#)

P.S. Wil je je vereniging beter leren kennen word ook vrijwilliger!
